

De kikker die zo groot als een os wilde zijn

Een os stond in de wei te dromen bij een beek en zag hoe daar vlakbij een kikker hem bekeek. Hij was zichtbaar jaloers, niet groter dan een ei, maar kwaakte kwaad:

“Kijk, kijk! 'k Word net zo groot als jij!”

De os sloeg met zijn staart en stond zich te verbazen.

De kikker rekte zich, begon zich op te blazen.

Hij blies en blies, hield zich even in

en vroeg: “Is dit geen goed begin?”

Ben ik in weinig tijd niet reuze aangekomen?”

De os zei: “Boe!” En bleef maar voor zich uit staan dromen.

De kikker wond zich op, begon met nieuwe moed

Hij voelde alles spannen. “Is het nu nog niet goed?”

“Boe!” deed de os bedroefd. “Het lijkt er echt niet op: niet groter dan een pad, maar met een dikke kop!”

Nu werd de kikker woest: hij duwde, blies en balde zijn spieren plots zo hard dat hij aan flarden knalde.



Hemel en Aarde Nr. 1 Jaargang 21, herfst 2021

© Kwintessens 2021