

# Gegroeid



Vroeger was ik kleiner,  
daar heb ik een foto van.  
Ik lijk er niet meer op hoor,  
zal ik zeggen hoe dat kan?

Je ziet het aan mijn haren die  
eerst veel korter waren.

Je ziet het aan mijn voeten  
die echte schoenen moeten.



Je ziet het aan mijn billen  
die onderbroeken willen.



Je ziet het aan mijn handen  
en aan mijn mond vol tanden.

Ik drink niet uit een fles,  
maar eet met vork en mes.



Ik slaap niet meer zo veel,  
omdat ik liever speel.

Ik doe al honderd dingen:  
fietsen, dansen, zingen,



en voetballen en klimmen,  
en tekenen en gymmen...

je ziet het dus, ik ben gegroeid.  
Eerst was ik klein, nu groot.  
Maar straks als ik uit school kom  
kruip ik lekker nog op schoot.

