

Lesoverzicht Nr. 2 – Gast

Hieronder kunt u in één oogopslag zien welke lessen in deze Hemel en Aarde staan, welke vaardigheden daarin centraal staan en wat de belangrijkste werkvorm is.

Onderwerp	Levensbeschouwelijk perspectief	Vaardigheden	Werkvorm
OB 1 Je bent mijn gast	Gastvrij zijn vraagt iets van je.	Verwonderen, verbinden	Poppenspel, gastbeer
OB 2 Een gastvrij feest	Gastvrij zijn is een deugd.	Verwonderen, verbinden	Verhaal, stoelendans
OB 3 Ik ben thuis, ik ben gast	Ergens te gast zijn, maakt dat je je anders gedraagt en voelt.	Verbinden, verbeelden	Gedichten, gesprek
OB 4 Gastvrij zijn	In veel culturen is gastvrijheid een religieuze plicht. In de islam is het eervol iets voor een ander te kunnen betekenen.	Verhouden, verbinden	Verhaal, lied
MB 1 Vandaag ben ik jouw gast	Gastvrijheid staat voor openheid en hartelijkheid. Gastvrijheid is wederzijds, je stelt je open voor elkaar.	Verwonderen, verbeelden	Bijbelverhaal, uitbeelden
MB 2 Te gast zijn	Ergens te gast zijn, kent geschreven en ongeschreven regels.	Verwonderen	Werkblad, verhaal schrijven
MB 3 Een pelgrim als gast	Veel religies kennen een traditie van pelgrimage naar belangrijke heilige plaatsen. Als pelgrim ben je onderweg afhankelijk van de gastvrijheid van anderen.	Verbinden, verhouden	Verhaal, gesprek
MB 4 Gastvrijheid	Gastvrij zijn is in veel religies belangrijk, zo ook in het hindoeïsme	Verwonderen, verhouden	Ritueel bedenken, tekenen

Onderwerp	Levensbeschouwelijk perspectief	Vaardigheden	Werkvorm
MB 5 Ongastvrij zijn	Bij gastvrij zijn hoort delen en geven. Of je er altijd toe bereid bent, is de vraag.	Verwonderen, verbinden	Verhaal, bedenken hoe het verder gaat
BB 1 Welkom	Iedere cultuur kent rituelen rond het verwelkomen van gasten. Daarmee uiten en versterken we de betekenis die gasten en gastvrijheid hebben.	Verbinden, verwonderen	Werkblad, gesprek
BB 2 Iets van God zien in iedere gast	Volgens de Bijbelse traditie kun je in een gast die jou nodig heeft God ontmoeten.	Verhouden, verbinden	Bijbelverhaal, tekenen
BB 3 Verwelkom het goede in jezelf	Veel godsdiensten kennen lichtfeesten. Daarbij wordt God of worden goden verwelkomd als lichtbrengers. Zij helpen mensen ook om ruimte in zichzelf te maken voor het licht.	Verbeelden, verstillen	Mindmap maken, lichtmeditatie
BB 4 Vluchtelingen welkom?	De komst van vluchtelingen naar jouw buurt doet een appèl op je medemenselijkheid.	Verhouden	Gesprek, gedicht schrijven
BB 5 Afhankelijk van gastvrijheid	In veel godsdiensten kent men mensen die omwille van spirituele groei in armoede leven en afhankelijk zijn van de gastvrijheid van anderen. Zowel de rol van geveer als van ontvanger is een religieuze oefening.	Verwonderen, verhouden	Werkblad, gesprek