

Lesoverzicht Nr. 1 – Ontmoeting

Hieronder kunt u in één oogopslag zien welke lessen in deze Hemel en Aarde staan, welke vaardigheden daarin centraal staan en wat de belangrijkste werkvorm is.

Onderwerp	Levensbeschouwelijk perspectief	Vaardigheden	Werkvorm
OB 1 Nieuwe ontmoetingen	Je eerste schooldag brengt nieuwe mensen op je pad. Dit kan allerlei gevoelens oproepen.	Verwonderen, verbinden	Gedicht, schilderen
OB 2 Een ontmoeting met Jezus	Soms wil je zo graag iemand ontmoeten dat je er heel veel moeite voor doet.	Verwonderen, verhouden	Bijbelverhaal, rollenspel
OB 3 Wees welkom	Elke cultuur kent rituelen en gebaren die horen bij het ontmoeten van elkaar.	Verbeelden, verhouden	Ontmoetingsrituelen nadoen en bedenken.
OB 4 Een bijzondere ontmoeting	Angst hebben voor het onbekende is een universeel gevoel. Soms blijkt dit gevoel door een ontmoeting ongegrond.	Verbeelden, verstillen	Verhaal, boetseren
OB 5 Ik wil jou ontmoeten	Een ontmoeting met iemand die je niet kunt verstaan, vraagt bereidheid en openheid om contact te kunnen maken.	Verbinden, verbeelden	Poppenkast, gesprek
MB 1 Ontmoetingen onderweg	Op reis ontmoet je nieuwe mensen, die je wellicht nooit meer terugziet. Zulke ontmoetingen kunnen veel indruk maken.	Verwonderen, verbeelden	Gesprek, tekenen
MB 2 Ik zie jou, jij ziet mij	In een echte ontmoeting laten mensen iets van zichzelf zien en worden zij geraakt.	Verbinden, verwonderen	Verhaal, gesprek
MB 3 Bernadette ontmoet Maria	Een verschijning is een uitzonderlijke religieuze ervaring van ontmoeting met het hogere.	Verwonderen, verhouden	Verhaal, gesprek

Onderwerp	Levensbeschouwelijk perspectief	Vaardigheden	Werkvorm
MB 4 Goed dat wij elkaar ontmoeten	Veel culturen kennen begroetingsrituelen. Die helpen mensen zich open te stellen voor elkaar en elkaar vreedzaam tegemoet te treden.	Verbinden, verhouden	Begroetingswoorden verzamelen
MB 5 Elia ontmoet God	De Bijbel vertelt heel verschillende verhalen over hoe mensen God kunnen ontmoeten. God komt de mensen wel tegemoet, maar blijft ook onherkenbaar.	Verhouden, verstillen	Bijbelverhaal, geluiden beluisteren
MB 6 Ontmoetingsplek, heilige plek	Overal waar mensen wonen zijn er plekken, speciaal bedoeld om elkaar te ontmoeten. In sommige culturen zijn dat heilige plekken.	Verwonderen, verbeelden	Symbool ontwerpen
BB 1 Elkaar ontmoeten	Iemand ontmoeten vergt iets van jou en iets van de ander.	Verwonderen, verbinden	Werkblad, tekenen
BB 2 Een wonderlijke ontmoeting	De kinderen luisteren naar het verhaal en denken na over voor hen bijzondere ontmoetingen.	Verhouden, verbeelden	Bijbelverhaal, tekenen
BB 3 een vredesritueel	Bij veel indianengemeenschappen speelt de pijp van oudsher een belangrijke rol in tal van rituelen, ook bij het ontmoeten en leven in vrede met elkaar.	Verbeelden, verwonderen	Gesprek, vredesritueel bedenken
BB 4 Een duivels dilemma	Slechte keuzes in je leven worden in verschillende tradities verbeeld als een ontmoeting met de duivel.	Verbeelden, verhouden	Werkblad, muziek beluisteren

Onderwerp	Levensbeschouwelijk perspectief	Vaardigheden	Werkvorm
BB 5 Zoveel ontmoetingen, zoveel meningen	Je kunt door een ontmoeting met iemand door diegene beïnvloed raken. Hierdoor kun je dat wat jij zelf wilt doen of zeggen uit het oog verliezen.	Verbeelden, verstillen	Verhaal, volg-je-eigenhart-gordijn maken
BB 6 Waardevolle ontmoetingen	Sommige ontmoetingen verbreden je blik op de wereld. In de boeddhistische traditie zijn de vier ontmoetingen van Siddharta hier een voorbeeld van.	Verwonderen, verhouden	Eigen ontmoeting beschrijven